

Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep

Ds. B. Labee, Hoséa (serie Kleine Profeten)

108 blz. paperback

€ 8,90

Hoséa is de eerste profeet van de twaalf kleine profeten. Misschien het minst gelezen, hoewel ze wel heel actueel zijn. In deze nieuwe serie bijbelstudies is elk hoofdstuk opgezet volgens een vast stramien: Na een algemene inleiding over het bijbelboek volgen korte hoofdstukken waarin steeds een gedeelte als volgt behandeld wordt:

1. Wat staat er precies en in welke context?
2. Wat zijn de lijnen naar andere delen van de Schrift?
3. Wat heeft het ons vandaag te zeggen?

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Geschikt voor persoonlijk gebruik, voor +15 vereniging en bijbelstudiegroep. Geschikt voor een korte oriëntatie bij het maken van een meditatie, preek.

Voorbeeld: Hoséa 1: Een onbegrijpelijke opdracht.

1. Hoséa moet trouwen met een vrouw die hem niet trouw zal blijven. Waarom geeft de Heere die opdracht? Omdat het volk Israël niet de Heere dient maar de afgoden. Een moedwillig en vrijwillig andere goden kiezen, is te vergelijken met hoererij (15).
 2. Ook andere profeten kregen onmogelijke opdrachten. Jeremia moet ongetrouwd blijven, om de naderende ondergaan, de ballingschap uit te drukken. Jesaja moet drie jaar in zijn onderkleed en op blote voeten door Jeruzalem lopen (18).
 3. En boodschap voor het Israël van u en voor de kerk van het NT. Die kerk is op een bijzondere wijze aan Israël verbonden en lijkt veel op Israël (19).
- Gespreksvragen (3). 3. Zeer keer lezen we de naam 'HEERE'. Wat is daarvan de betekenis en waarom is dat zo treffend in dit hoofdstuk? (20).

Hoséa 4: Een indringende preek.

1. Begin van een nieuw gedeelte van het boek Hoséa. (-) Nu is de profeet 'de mond van God' en wordt de Heere sprekend ingevoerd. (-) We horen twee dingen. Eerst wat de Heere onder Zijn volk mist, wat Hij wel zou mogen verwachten. Maar ook wat de Heere in Israël vindt, terwijl het er niet behoort te zijn. En tussen de teksten door horen we hoe de Heere Israël straft' (39).
2. Een terugkerende klacht: Het ontbreken van trouw, weldadigheid en kennis. Micha roept op 'om weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
3. Is Nederland, als het Israël van het westen, niet verworpen tot het Sodom van het westen? (44)

Het bovenstaande geeft aan hoe de invulling plaatsvindt. De kanttekeningen worden vaak geciteerd. Soms is het wel heel compact en vraagt het uitleg. Wat meer uitleg zou voor jongeren wel geboden zijn.

Een goed initiatief en van harte aanbevolen.